



Zondag 21 augustus 2022

WWW.PWZZ.NL

Pastores:

Ds. Jan van der Wolf

T (079) 889 74 32

M 06 38 63 62 93

E jtvdewolf@gmail.com

Beschikbaar: ma. t/m vr.

Ds. Els van der Wolf-Kox

T (079) 889 74 32

M 06 38 63 62 92

E evanderwolfkox@gmail.com

Beschikbaar: ma., di., do. en vr.

Collectes kunt u overmaken op: **NL66 RABO 0373 7129 01** t.n.v. **Diaconie PGZ-Zuid** o.v.v. het collectiedoel of via de Givt-app

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of [online viering](#) van onze wijkgemeente

Bij de kerkdienst

Vandaag de laatste dienst in de serie rond liederen van Stef Bos. We luisteren naar 'Nulpunt,' het lied van Job. We komen Job tegen aan het eind van zijn zoektocht naar God in het kwaad dat hem overkomt. We kijken kort naar de weg die Job tot dat 'nulpunt' heeft gebracht. We lezen Job 42: 1-6. We vragen ons af hoe je ertoe kunt komen om te zeggen 'Ik heb niets meer te verliezen dus ik geef me beter over' (lied Stef Bos). We zingen in deze dienst twee liederen die elk op een eigen manier hierbij aansluiten: Lied 850 uit het liedboek en 'Ga maar gerust' (op een bekende melodie, met woorden van Sytze de Vries). Ds. Els van der Wolf-Kox leidt de kerkdienst.

Toelichting op de collecte

1^{ste} collecte: ZoBeRo

Stichting Zobero zendt ieder jaar eind september een transport van vijf vrachtwagencombinaties met hulpgoederen vanuit Benthuisen naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze contacten in diverse plaatsen. Organisaties daar zorgen voor verspreiding van de hulpgoederen en leggen verantwoording af aan stichting ZoBeRo. De naam ZoBeRo komt van de beginletters van Zoetermeer, Benthuisen en Roemenië. Zij zamelt geld en goederen in voor de Roemeense bevolking die onder de armoedegrens leeft. Maar ook voor (kinder-)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en verzorgingshuizen voor ouderen. Hoewel in het algemeen de economie in de Oostbloklanden verbetert, is er in Roemenië nog volop armoede. Met uw bijdrage in de collecte helpt u o.a. de kosten voor het transport te betalen en het werk van ZoBeRo mogelijk te maken.

2^{de} collecte: Kerk/Wijkwerk

Er is weer kindernevendienst!

Zondag is de laatste dag van de zomervakantie. Dus is er weer kindernevendienst.

Volgende week zondag 28 augustus

Volgende week zondag is Sandra Hermanus-Schröder onze voorganger.

In de maand september vervolgen ds. Jan en Els van der Wolf de serie diensten over vrucht van de Geest.

Rijden naar de Regenboog

Mensen, die zondag naar de Regenboog willen gaan, maar daar zelfstandig niet kunnen komen, kunnen worden opgehaald. Wilt u dit? Bel dan even met Niesje van Dam, **M** 06 17 73 46 53 of met Peter van den Broek, **T** (079) 321 43 91, en het wordt geregeld.

Inloophuis

Vrijdag 26 augustus is er weer een maaltijd in het Inloophuis. Binnenkomst vanaf **11.30 uur**. Start van de maaltijd om **12.00 uur**. U dient zich van te voren tijdens het Inloophuis op te geven.

Koffiemiddag

Zolang het nog kan en mag willen wij op woensdagmiddag om de week een koffie/thee middag organiseren in 't Centrum.

De eerstvolgende bijeenkomst is op **31 augustus**. De daarop volgende zijn **14 september** en **28 september**. Iedereen van harte welkom, **aanvang 14.30 uur**, einde rond 16.00 uur.

U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op met: Janny de Zeeuw, **M** 06 51 41 45 69 of Marijke Vis, **M** 06 22 48 74 66 of **T** (079) 361 54 64.

Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken.

Stil worden kun je leren...

Er is in onze gemeente veel gelegenheid om met elkaar te praten. Maar het is ook waardevol om samen stil te worden, in stilte te bidden en te luisteren naar een woord van God. Ik overweeg om in Zoetermeer-Zuid elke maand zowel op een ochtend als op een avond een klein uur van stilte, christelijke meditatie, te houden. Iedereen die zich afvraagt hoe dat gaat en of het iets voor hem of haar zou kunnen zijn, is welkom bij één van de twee introductie-bijeenkomsten 'Stil worden kun je leren.' De ene introductiebijeenkomst is op een avond: **8 september** van **19.30-21.00 uur** in **De Regenboog**. De andere is op een ochtend: **22 september** van **9.30-11.00 uur** in **De Oase**. In oktober starten de meditatie-bijeenkomsten. Wil je één van de (identieke) introductie-bijeenkomsten bijwonen, stuur me dan even een mailtje (evanderwolfkox@gmail.com). Dan weet ik wie ik kan verwachten.

Ds. Els van der Wolf

Uw onvergetelijke avontuur

Welk avontuur vergeet u nooit? Schrijf op en stuur naar *Kerk in Zoetermeer*. U kunt de redactie ook bellen. We zijn er benieuwd naar.
[E lezers@kerkinzoetermeer.nl](mailto:lezers@kerkinzoetermeer.nl), T (079) 352 25 19

Sponsoractie orgel Laurenskerk Rotterdam

Met vier [manualen](#), 85 [registers](#), 7600 pijpen en een hoogte van 23 meter is het [Marcussen-orgel](#) het grootste orgel van Nederland en het grootste [kerkorgel](#) met mechanische [tractuur](#) van Europa. Na vijftig jaar is het orgel aan renovatie toe. Een benefietactie is dat (amateur) organisten dit orgel bespelen. Kom luisteren op **vrijdagavond 26 augustus van 17.00-22.00 uur**. Elk half uur speelt een andere organist, ikzelf speel van 18.30-19.00 uur. **Toegang € 3,00**. Kaartverkoop aan de kerkkassa. Bereikbaarheid: OV-halte Blaak of Beurs Rotterdam, parkeergarage Markthal of via P&R. U kunt ook doneren op rekeningnummer NL59 RABO 0129 0331 46 t.n.v. Stichting Grote of Sint Laurenskerk o.v.v. Orgelfonds.

Groet, Kees de Jong, organist

Wij van Zuid

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar mw. Riet Klom, Verpleeghuis Magnolia, Oosterheemplein 237, 2721 NC. Het tweede boeket gaat naar mw. Ria Land. Wij wensen haar van harte beterschap.

Meeleven

Mw. Coby Velzen en mw. Tiny Droppert verblijven in Zorgpension Zoetermeer (Brechtzijde 20, 2725 NS Zoetermeer).

Mw. Nely Gomes-Poortvliet is opgenomen in het ziekenhuis en operatie aan haar knie. Zij zal naar een verzorgingshuis gaan om daar te revalideren.

Mw. Willemijn Oskam-Huurman is met haar fiets gevallen en heeft haar heup gebroken. Intussen is zij geopereerd en weer thuis.

Mw. Nelleke van der Ende-de Graaf heeft veel pijn en zal daarom versneld een volgende platinum-behandeling ondergaan. We hopen dat dat haar verlichting geeft.

Mw. Wil de Jong-Slump is opgenomen in het HMC Westeinde (Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag).

Mw. Cox Spaans-van der Tang heeft haar pols gebroken. Afgelopen zondag is zij 90 jaar oud geworden.

Verjaardagen 80+

Mevr. M.A. Bos-Laurens wordt op 21 augustus 91 jaar.

Ook is mevr. M.J. Stout-van Beilen op 21 augustus jarig, zij wordt 87 jaar.

Dhr. D. Beer wordt op 23 augustus 82 jaar.

Dhr. W.E. Savalle wordt op 25 augustus 84 jaar.

Dhr. F. van Mil wordt op 27 augustus 83 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd!!!

Bedankt

Wat een verrassing toen ik het prachtige boeket bloemen uit de kerk mocht ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Groeten van Lia Ketel

Redactie Nieuwsbrief PWZZ

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via de link:
<https://pwzz.nl/nieuwsbrief/>

Voor de Nieuwsbrief van zondag 28 augustus 2022 kopij **uiterlijk woensdag 24 augustus voor 18.00 uur insturen**.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan een bericht naar nieuwsbrief@pwzz.nl

Live of later de dienst meebeleven doe je

via het [YouTube kanaal](#) of via de [Kerkomroep](#)

Orde van dienst zondag 21 augustus 2022

Liturgische kleur:	Groen
Voorganger:	Ds. Els van der Wolf-Kox
Ouderling:	Marianne Brouwers
Diaken:	Hilde Maassen
Organist:	Hans Jansen
Lector:	Yvette Maas
Koster:	Frits von Meijenfeldt
Kindernevendienst:	Trudy Sneller
Oppasdienst:	Trudy Sneller
Koffieschenkers:	Greet de Jongh Eveline van Velzen
1 ^{ste} Collecte:	Diaconie: ZoBeRo (Zoetermeer/Benthuizen/Roemenië)
2 ^{de} Collecte:	Kerk/Wijkwerk
Beamer:	Loes van der Sluis
Live Stream:	Willem van Lonkhuyzen

Welkom door de ouderling van dienst

U mag – zo mogelijk – gaan staan

Zingen: 'Zoekend naar licht, hier in het duister'
Lied 1005 couplet 1, 2 en 5 (NLB)

Onze hulp en groet

(v.) Onze hulp is in de naam van de Heer

(a.) die hemel en aarde gemaakt heeft

(v.) die trouw blijft tot in eeuwigheid

(a.) en nooit loslaat wat zijn hand begon.

(v.) Genade en vrede zij u van God de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer,
door de Heilige Geest.

(a.) Amen

Gebed om ontferming

Lied van Gods goedheid:

'Gods goedheid houdt ons staande'
Psalm 107 couplet 1 en 20 (NLB)

De kaars voor de kinderen wordt aangestoken

Lied van de kinderen: 'Wil je wel geloven'
Lied 923 couplet 1, 2 en 3 (NLB)

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Inleiding op Schriftlezing

Zingen: 'Luister aandachtig'
(we zingen dit lied in canon)



1
Luis - ter aan - dach - tig,

2
want Ik heb een woord voor jou,

3
een woord van vre - de.

Schriftlezing: Job 42 vers 1 t/m 6

Luisterlied: 'Nulpunt'

('Lied van Job' - Stef Bos)

<https://www.youtube.com/watch?v=ndoglpTu4Y>

Nu ik alles heb verloren
en de stilte mij verwacht
En ik mijzelf heb teruggevonden
daar waar ik dacht dat ik niet was

Nu ik alles los moet laten
en het donker mij omarmt
Alle grond is weggeslagen
moe gevochten en gestrand

Sta ik in de open vlakte
weet niet wat nog te geloven
En ik heb niets meer te verliezen
dus ik geef me beter over

Nu ik de grens heb leren kennen
tot waar mijn handen kunnen gaan
Nu ik weet wat mij te doen staat
gebouwd op wat ik heb gedaan

Nu ik zie hoe op het nulpunt
ik door de leegte wordt gered
En verbaasd ben hoeveel liefde
zich altijd weer naar buiten vecht

Ik sta hier in de open vlakte
weet niet wat nog te geloven
En ik heb niets meer te verliezen
dus ik geef me beter over

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: 'Geen taal bij machte U te meten'
Lied 850 couplet 1 t/m 5 (NLB)

Collecte

Gebeden

*Dankgebed – voorbeden – stil gebed
afgesloten met het bidden van het **Onze Vader***

U mag – zo mogelijk – gaan staan

Zingen: 'Ga maar gerust'

Lied 15 (bundel: Het liefste lied van overzee, deel 2)
muziek: Finlandia, Jean Sibelius (1865-1957)
tekst: Sytze de Vries

- Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
- Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
- Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zending en Zegen

afgesloten met het gezongen 'Amen'
uit het ordinarium PWZZ